

Terugblik (ode aan de buren)

Het is mijn keuze om heel Nederland als mijn werkgebied te zien. En zoals altijd heeft iedere keuze consequenties...

Voor mij heeft dit betekend dat ik tot de coronacrisis ongeveer 14-15 jaar de gehele of gedeeltelijke week een hotelleven heb geleid.

Het is daarnaast ook mijn wens/keuze om onafhankelijk te zijn. Daarom heb ik mijn leven ingericht op een wijze waarop ik bij afwezigheid in principe geen beroep hoef te doen op anderen.

Maar hoe fijn is het dan te weten dat ondanks alarmsystemen, de buren altijd ongevraagd een oogje in het zeil houden. In Twente noemen ze dat noaberschap.

Ik prijs me heel gelukkig om in een buurt te wonen waar het noaberschap nog volop in ere wordt gehouden en we met elkaar vreugde en verdriet delen.

Tijdens mijn twee jubileumfeesten heeft de buurt een geheel eigen feestje gehouden op de boot; feestjes waaraan nog regelmatig gerefereerd wordt...

Tijdens mijn 10-jarig jubileum werd mijn voorraad door hen aangevuld met vele flessen wijn met een eigen ontworpen etiket en een persiflage op mijn website...

