

De komende tijd zal ik een aantal specifieke dierbare terugblikken op 18 jaar Interimair posten

Ook als leidinggevende kun je soms het verschil maken. Een van mijn dierbaarste afscheidscadeautjes uit de GGZ in Den Haag hangt nog altijd op mijn kantoor.

Jannie had bij de kringloop een speciaal bord voor mij gekocht en stond me iedere zondagmiddag op de parkeerplaats op te wachten om vervolgens het bord te kunnen vullen met van alles en nog wat. En niemand moest proberen om van dat bord te eten.

Het had lang geduurd alvorens ze een stap in het kantoor durfde te zetten, want je loopt toch immers niet zomaar binnen in het kantoor van een 'baas'. Maar eenmaal de drempel over, beviel het haar wel. Ik probeerde met haar afspraken te maken hoeveel kopjes koffie ze mij mocht brengen als ik op die locatie zat. Helaas was ze al snel de tel kwijt en had ik 's ochtends voor 08.00 uur al minstens 10 kopjes naast me staan...

Jannie kon niet lezen en schrijven en had de groepsleiding gevraagd om deze tekst voor haar te noteren en samen hadden ze het lijstje gekocht. Ik was verbaasd hoe goed ze mij in alle eenvoud karakteriseert. Helaas was het afscheidsmoment zelf te moeilijk voor haar en kon ze dat niet aan. Enkele weken later hebben we het even onverwacht opnieuw gedaan.

Een jaar nadien ontving ik van de groepsleiding bericht dat Jannie vrij onverwacht was overleden. Omdat ik nog in de buurt van Den Haag werkte, besloot ik haar de laatste eer te bewijzen. Niet wetend dat ik tijdens de afscheidsdienst van haar familie zou horen wat deze tekst voor haar echt heeft betekend.

Nee Jannie, ik zal je nooit vergeten!

Het verschil maken zit vaak in kleine dingen en in aandacht, acceptatie en aanmoediging.

Wat heb ik toch een prachtig vak!

