

Lieve Marlé,

Spreken bij een lustrum van Interimair is spreken over jou.

Niet als voormalige 'leermeester' maar als vriend die jou van nabij mag meemaken.

Interimair is de geschiedenis van een vrouw die ik in 1988 op zocht in haar woning aan de Schouw in Raalte. Een arbeidstherapeute uit de tijd van de oranje en bruine interieurkleuren en de houten schaaltes voor de borrelnotjes.

Een vrouw die de warmte van de "flower power" met haar gitaar omarmde maar niet zijn vrijblijvendheid.

Een vrouw die haar eigen ideeën heeft over verantwoordelijkheidsgevoel van mensen voor mensen, over hoe organisaties worden gemanaged, hoe uiting wordt gegeven aan de zorg voor de klanten, voor hen die afhankelijk zijn van de dienstverlening en voor de personen die dit mensgerichte werk onder soms moeilijke omstandigheden uitvoeren.

Een vrouw die door mij werd uitgedaagd het geloof in zichzelf te belijden en daarvan te blijven uitgaan. Een vrouw die dit begreep en haar kansen pakte. Die niet aarzelde te leren van haar ervaringen en daarom zich onttrok van de knelbanden van de overheidscultuur en voor zichzelf begon. Interimair werd geboren. We lezen 2002.

Nu tien jaar later vieren wij haar tweede lustrum in een tijd waarin de economie vermindert en vele concurrente bureaus hun opdrachten zien opdrogen, failliet gaan of zichzelf opheffen. Voorwaar niet bij Interimair, een bloeiend bedrijf dat zonder acquisitie 'nee' moet verkopen omdat het bedrijf slechts één werknemer telt. Wat maakt Interimair zo bijzonder ?

Onze samenleving is in beweging. We staan aan de vooravond van grote fundamentele veranderingen, gepaard gaande met grote onzekerheden.

De solidariteit van de Europese Unie brokkelt af, de Euro-zone dreigt te imploderen en de (economische) macht verlegt zich naar Azië en het Verre Oosten. Een maatschappelijke desintegratie dreigt door excessen van disproportioneel eigen belang, hebzucht en het schenden van maatschappelijke betamelijkheid. Verhoudingen waarbij verantwoordelijkheden niet worden begrepen en het mens-zijn ondergeschikt wordt gemaakt aan systemen. Veranderingen die mensen terugwerpen op zichzelf en die appelleren aan eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Juist in deze tijd komt het aan op ware mensen, ware leiders die met gedrevenheid, ambitie, energie en tomeloze inzet gaan voor de zaak en de mensen die hieraan zijn verbonden.

Die handelen met kennis van zaken, vanuit een open, transparante houding. Die normen stellen en deze zelf als eerste naleven. Die waarden verkondigen waarop ze zelf mogen worden aangesproken.

Deze mensen lopen niet vrij rond. Zij zijn schaars en hebben het druk.

Enkele mensen heel erg druk, omdat zij een ander bioritme hebben opgebouwd, het timemanagement anders toepassen, omdat voor hen de dag 24 uren kent, slechts te onderbreken met een beperkte nachtrust. Zij stellen zich vol overgave ten dienste van de ander.

Dat nu maakt Interimair bijzonder!

Lieve Marlé, in één van onze laatste gesprekken vertelde je hoe belangrijk het werk voor jou is.

"Mijn werk is mijn leven! Het geeft mij zingeving en voldoening. Het gaat mij goed.

Ik kan dit zo doen omdat anderen mij ook laten zijn die ik wil zijn. Mijn familie, mijn vrienden en vele anderen. En daar ben ik ze dankbaar voor. Daarom wil ik dat het anderen ook goed gaat."

Bij een feest hoort een cadeau. Voor jou, Marlé, is dat uiteraard een cadeau voor een ander, het Ronald McDonald-huis in Zwolle.

Toch wil ik bij deze gelegenheid jou persoonlijk ook iets schenken.

Aanvankelijk leek mij een beeldje van Atlas met de wereld op zijn schouders een juiste metafoor om tot uitdrukking te brengen hoe sterk ik je vind. Maar Atlas is een man en vrouwen schijnen sterker te zijn.

Het is niet alleen kracht, maar bovenal passie en warmte die jou kenmerken.

Mijn cadeau is een object van een Italiaanse kunstenaar/glazenier, verfraaid door een kunstenaar uit Horst aan de Maas. Een balans tussen het klassieke waar jij van houdt, en het abstracte waaraan jij je durft over te geven.

Een cadeau dat een expressie wil zijn van onze warme band, de band van vriendschap, van een leerlinge die haar meester allang voorbij is gegaan.

Ik wens je nog vele succesvolle jaren met Interimair!

Heel veel liefs,

Alwin.